



15 januari släpps 2020 års World Watch List som rapporterar om de 50 länder där det är som värst att leva i som kristen.

2020-01-15 14:00 CET

Förföljelsen mot kristna värre för varje år sedan 2006.

Påskdagen 2019 dödades över 250 människor i Sri Lanka när tre kyrkor och hotell attackerades. I södra Filippinerna dödades 20 kristna i en bombattack mot en katolsk kyrka. I den västafrikanska staten Burkina Faso har islamister dödat församlings- ledare, kidnappat familjer, bränt ned kyrkor och kristna skolor. Återigen ökar förföljelsen av kristna runt om i världen. Det visar årets World Watch List, som listar de 50 värsta länderna för kristna att leva i.

– Även i år fortsätter förföljelsen att öka, vilket den har gjort sedan 2006. Det innebär också att behoven ökar, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige.

Missions- och människorättsorganisationen Open Doors har gett ut World Watch List sedan 1993. Enbart i de 50 länder som är med på listan beräknas 260 miljoner kristna vara utsatta för allvarlig förföljelse eller värre, en ökning från 245 miljoner kristna från förra året.

– Vid sidan av de här 260 miljonerna finns det dessutom ytterligare 50 miljoner som lider av allvarlig förföljelse, och som bor i länder som inte har kommit in på årets lista, säger Peter Paulsson.

Det innebär att var åttonde kristen på jorden möter allvarlig förföljelse eller värre.

Utöver de 50 länderna på listan är kristna i ytterligare 23 länder utsatta för allvarlig förföljelse, som innebär att de får mellan 41 till 60 poäng i det poängsystem som World Watch List bygger på.

Nordkorea och Afghanistan i topp

I topp på årets lista ligger Nordkorea (94 poäng) och Afghanistan (93 poäng), som båda har en extrem nivå av förföljelse. Totalt hamnar elva länder under kategorin ”extrem förföljelse”, vilket innebär att de får 81 poäng eller mer av 100 möjliga.

– Om man jämför Nordkorea och Afghanistan så är det två länder med två helt olika drivkrafter för förföljelse; post-kommunistiskt respektive islamistiskt förtryck. På det sättet är de här två länderna väldigt olika. Det visar också att förföljelsen kan se annorlunda ut och kan drabba befolkningen på olika sätt, men den är fortfarande lika kraftfull, säger Peter Paulsson.

Burkina Faso tragiskt exempel

Fem tydliga trender syns i World Watch List 2020. Det första som lyfts fram är utbredandet av militant islamism i afrikanska länder söder om Sahara. Ett av de starkaste exemplen är Burkina Faso, som på ett år har klättrat från plats 61 till plats 28 på listan, i kategorin mycket allvarlig förföljelse, 61 till 80 poäng.

De andra fyra trenderna som lyfts fram i World Watch List 2020 är ökningen av militant islamism i Syd- och Sydostasien, hotet från den organiserade

brottsligheten mot kristna i Latinamerika, ökad förföljelse genom digital övervakning samt minskningen av antalet kristna i Syrien och Irak.

– Bara en tredjedel av Syriens kristna finns kvar i landet. Läger man ihop det med Irak så är det endast 25 procent, en fjärdedel av de kristna, som finns kvar i regionen. Det är en stark faktor som sticker ut, vid sidan av de andra trenderna. Minskningen av antalet kristna är en konsekvens av de senaste årens krig och förföljelse i området, säger Peter Paulsson.

Ökad förföljelse i Kina

Nya lagar som reglerar religion och ökad övervakning och kontroll genom ansiktsgenkänning har bidragit till att kristna i Kina möter allt större förtryck. Jämfört med förra årets lista har Kina ökat med fem poäng, det innebär att de stigit till plats 23 (från plats 27). Religionen har förvisats från det offentliga: Läkare och sjukvårdspersonal tvingas signera dokument att de inte har någon religiös tro. I flera regioner hotas kristna pensionärer med sänkt pension.

World Watch List tas fram årligen av Open Doors International och baseras på omfattande undersökningar gjorda av interna och externa experter. Rapporten visar även förföljelsens bakomliggande drivkrafter.

Open Doors är en internationell och partipolitiskt obunden missions- och människorättsorganisation som arbetar i över 60 länder för att hjälpa kristna som lever under våld och förtryck.

Sedan starten 1955 har vi hjälpt och utrustat kristna som förföljs för sin tro med traumarådgivning, juridisk hjälp, mikrolån och nödhjälp. Vi tränar kyrkoledare, arrangerar läs- och skrivkurser samt förser förföljda kristna med biblar och annan kristen litteratur.

Varje år tar organisationens forskarteam fram World Watch List, den lista som presenterar de 50 länder i världen där förföljelsen mot kristna är som störst.

Open Doors har internationella kontor i 25 länder, däribland Sverige. Open Doors Sveriges mål är att öka kunskapen i Sverige om den globala förföljelsen av kristna.

Open Doors Sverige är en insamlingsorganisation med 90-konto. Det innebär att vi är anslutna till Svensk Insamlingskontroll, som regelbundet granskar verksamheten och säkerställer att pengarna används korrekt.

Kontaktpersoner



Sofia Dernand

Presskontakt
Kommunikationschef
sofiad@od.org
+46 (0)70 898 34 75



Peter Paulsson

Presskontakt
Generalsekreterare
peterp@od.org
+46 (0)73 088 44 88