



2012-11-06 09:04 CET

BILDERBOKSFROSSA och Årets Julpaket!

Höstens BOKFROSSA fortsätter...

BILDERBOKSFROSSA!

Här kommer tre julklappstips för de yngre från Sagolikt Bokförlag:

För monsterälskaren...

[Måste ha MONSTER!](#) - X-serien 4-8 år.

Text: Anette Skåhlberg. Bild: Katarina Dahlquist

Moni vill inte äta hur mycket hennes mammor än försöker...

Men så upptäcker hon ett monster under sängen..!

*"Det är spännande, det är annorlunda och det är fantastiskt fina illustrationer."
/Sanna Juhlin, Barnboksprat*

"Målande, befriande och utan pekpinnar. Katarina Dahlquists

akvarellillustrationer är varma, färgglada och lustiga. Språket är på rim, och lyckas med konsten att undvika falskklingande nödrim, utan behåller en rik och ärlig känsla." /Sofia Carlenberg, BTJ

"Boken var rolig och det är underbart att historien är på rim". /Feministbiblioteket

"Oj vilken favoritbok! Flera gånger satt de (barnen) som klistrade och lyssnade. Fick direkt läsa den två gånger utan paus. Älskar bilderna i boken och storyn är superrolig med en flicka som inte gillar mat utan som börjar äta upp monster under sängarna istället. Att det sen kommer med en CD-skiva med boken inläst i två varianter (en vanliga och en lite långsammare för då man ska sova) är helt suveränt. Den gick varm de första dagarna. Helt perfekt för alla där monster är en del av vardagen!" /JoS Blog

En bok om känslor för de yngsta 1-5 år!

[Känn med hen - X-serien Mini](#)

Text: Anette Skåhlberg. Bild: Katarina Dahlquist.

"I uppsluppet rimmande, skrattande och skrålande rader möter vi den känslosamma familjen h, som inte bara består av hen utan också hyn, hun, hån och hin. Det är långtifrån någon könspolitisk pamflett, utan handlar framför allt om att ha skoj med språket!" /Ann Lingebrandt, Helsingborgs Dagblad

"Uppsalaförfattaren Anette Skåhlberg har sedan länge legat i framkant gällande det könsöverskridande och med att visa upp olika familjekonstellationer i sina böcker. Och visat en beundransvärd öppenhet mot det så kallat olika. I Känn med hen tar hon steget vidare med ett lekfullt leende i mungipan och helt i linje med de värdegrunder som hon visat i tidigare böcker. Här är det inte bara okej att vara det så omtvistade Hen. Här flödar det av Hun, Hin, Hån och Hyn som alla har rätt att känna olika känslor. På så vis visar Skåhlberg att det är okej att vara precis den man vill vara men också känna precis det som passar en." /Maria Nyström, UNT

Månadens bok: Kalle som lucia

[Kalle som lucia](#)

- andra boken om Kalle, ingår i Regnbågsserien 4-8 år.

Text: Anette Skåhlberg. Bild: Katarina Dahlquist

Kalle vill också vara magisk och vacker som lucia... Men skolan protesterar...

"Skön berättelse med glimten i ögat!" /Anna Rikner, BiF

*"En alldeles underbar bok!.../ Vi har läst den massor av gånger på jobbet såhär i Lucia- och juletid och den är fantastisk! Rätt i tiden, underbara illustrationer och härlig text - för både vuxna och barn! Ett lika hett tips som ljusen i luciakronan!"
/Malin Harju, Örnsköldsvik*

*"Jättefin genusmedveten bok som handlar om att man måste få vara sig själv."
/Lyrans Noblessen*

Julpaket

Nu är årets [JULPAKET](#) äntligen här!

I år har vi inte mindre än **4 olika bokpaket** för alla smaker och åldrar till juliga priser:

1. Bilderboks/Genuspaketet för de yngsta

2. Skymningsserien - Kapitelbokpaketet för bokslukaren(Här ingår bla julens

boknyhet Vargar vargar vargar!)

3. Gryningsserien - Lättlästa bokpaketet om Maya och Havsfolket

4. Stora JULPAKETET med 6 valfria bok- eller ljudbokstitlar. Välj fritt ur hela vårt sortiment!

[Här kan du se alla bokpaketen>>](#)

Vill du läsa mer om förlagets böcker, få recensionsex eller göra intervju? Här är hemsidan: www.sagoliktbokforlag.se

Välkommen in i sagornas rike...

Sagolikt Bokförlag är platsen där sagorna och barnen är viktigast av allt. Där vardagen får fly undan och historierna tar över med äventyr och magi. Vi vill att alla barn ska våga välja själva i större utsträckning, vilka de själva är och vill vara. I våra böcker berättar vi om barn (och vuxna) som väljer andra vägar än de gängse...

Det är vi vuxna som måste ge barn förutsättningarna att se sig om i världen med öppet sinne. Barn bär på de fördomar vi ger dem. Barn är så öppna som vi tillåter dem att vara. Vem som helst ska kunna älskas och accepteras oavsett kön, ålder, hudfärg, religion eller utseende.

Och det som är möjligt i sagans värld ger avtryck in i vår egen verklighet...

[Sagolikt Bokförlag](#)

- sagoförlaget som tar sagorna och barnen på allvar!

Vi trycker miljömärkt för en hållbar framtid.